

# Buitenspel

Bent u ook op het nieuwe NVG Groen-congres geweest? Ik wel! En ik moet zeggen, ik was blij verrast. Al jaren was ik min of meer verplicht om ergens in februari een zaterdag op te offeren aan het BGF-baancommissarissen-congres. Dit congres heette al jaren niet meer het baancommissarissen-congres, maar is daar wel uit ontstaan en op dit moment ben ik even kwijt wat de precieze naam van dit congres is.

Van de doden niets dan goeds, maar over het overlijden van dit congres zullen we het jammer genoeg snel eens zijn. Echte inspiratie ontbrak hier al jaren.

## “We gaan van een situatie waarin de NGF verantwoordelijk wordt voor het spel en de NVG voor de baan”

Op het nieuwe NVG-congres was van dit alles gelukkig geen sprake. Een nieuwe locatie, een aantal spetterende lezingen en bovenal een leuke opkomst. De officiële cijfers heb ik niet gehoord, maar er werd gesproken over ruim 200 mannen en vrouwen. Geweldig natuurlijk.

Toch – en dat zal u wellicht van mij niet verbazen – heb ik iets te zeuren. In de opzet miste ik één belangrijke partij: de greenkeepers. De NGA zo u wilt. Wellicht is de NGA achter de schermen wel betrokken geweest, maar dat bleek uit niets. Tijdens het congres werd een aantal pittige discussies gevoerd over wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor het groenonderhoud. In de opzet van het congres heeft de organisatie daar een duidelijk statement over gemaakt. De greenkeeper was, is en zal echte verantwoordelijkheid worden onthouden.

## “De situatie in de Nederlandse markt is heilig vergeleken met die in omliggende landen”

Wat is dan de winst? We gaan van een situatie waarin de NGF verantwoordelijk wordt voor het spel en de NVG voor de baan. Dat lijkt me op zich een logische en terechte ontwikkeling. Minder gelukkig lijkt mij de situatie dat greenkeepers in beide gevallen buitenspel lijken te staan. Maar genoeg gezeurd. Terug naar de markt en de recessie natuurlijk. De situatie op de Nederlandse markt is waarschijnlijk heilig vergeleken met die in de omliggende landen. Er worden hier nog steeds nieuwe banen gebouwd, waarvan u in deze uitgave van Greenkeeper weer een aantal voorbeelden leest. Inmiddels weten we ook dat de bomen in golf niet per se tot aan de hemel doorgroeien. Het faillissement van een aantal Nederlandse banen is hier jammer genoeg het bewijs van.

## “Deze faillissementen zijn zeer slechte pr voor de golfsport”

Ik heb dit de laatste maanden waarschijnlijk wel tientallen keren mogen uitleggen aan relaties, vrienden en familie. Mensen die het normaal geen jota interesseert wat ik nou precies in “golf” doe, zitten nu ineens op het puntje van hun stoel. Hetzelfde zal u waarschijnlijk ook zijn overkomen. Een bewijs dus dat deze faillissementen zeer slechte pr zijn voor de golfsport.



Hoewel... Kent u de spreuk “iedere crisis is een kans”? De huidige crisis zou ertoe kunnen leiden dat ontwikkelaars van nieuwe banen beter voorbereid starten met de bouw van een nieuwe baan. Persoonlijk denk ik nog steeds dat er plaats is voor nieuwe banen, maar dan wel op de juiste locatie en met het juiste concept. Voor dertien-in-een-dozijnbanen is vanaf nu echt geen plaats meer op de markt.

Ik wens u gelukkige feestdagen en een green 2012

Hein van Iersel [hein@nwst.nl](mailto:hein@nwst.nl)  
Hoofdredacteur