

We kunnen niet allemaal op de barricades staan of ons gedragen als Greta Thunberg



Wie zijn de kampioenen?

Als dit blad verschijnt, zijn ze waarschijnlijk al bekend: de *Greenkeeper of the Year* en de *Toro Greenkeeper Student of the Year*. En trouwens ook de *Fieldmanager of the Year*. As we speak zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het hydride event waar de juryvoorzitters feestelijk gaan onthullen wie van de mannen (helaas nog steeds geen dames die zich inschrijven) met de award en de eer naar huis gaan. Ik keek net even op de erelijst met alle namen van degenen die de prijs ooit hebben gewonnen. En dan ben ik wel een beetje trots. In het verleden was er best wat kritiek op de award. Er zouden alleen hoofdgreenkeepers inschrijven, meedoen en winnen. Maar inmiddels heeft de prijs zijn plek in het wereldje toch wel bevochten.

Ik keek net even op de erelijst met alle namen van degenen die de prijs ooit hebben gewonnen. En dan ben ik wel een beetje trots

Wij leven natuurlijk in een lastige tijd. Alles wordt duurder en salarissen en budgetten stijgen vaak niet evenredig mee. Dat betekent voor medewerkers van golfbanen, eigenlijk voor iedereen in het groen, dat je al snel in een soort *mies*-sfeer raakt. Alles is waardeloos, niks heeft zin en waarom zou ik mijn best nog doen? Misschien klopt dat allemaal wel. Ik ben ook maar redacteur bij een vakblad dat over gras gaat. Maar ik weet wel dat het leven een stuk leuker wordt als je 's ochtends bij het opstaan denkt: vandaag gaan we er iets leuks van maken. Het is een beetje het oude verhaal: is het glas halfleeg of halfvol? Ik hoor steeds vaker mensen zeggen dat ze geen tv meer kijken of geen krant meer lezen omdat ze daar depressief van zouden worden. Ik snap dat wel, hoewel ik er zelf niet zo'n last van heb. Maar als je er zelf van overtuigd bent dat je met je eigen dagelijkse werkzaamheden de wereld een heel klein beetje beter maakt, is er geen reden om depressief te zijn.

We kunnen niet allemaal op de barricades gaan staan of ons gedragen als de bekende Zweedse activiste Greta Thunberg. De vraag is ook of de uiteindelijke veranderingen daarvandaan zullen komen. Ik denk het niet. De wereld heeft weliswaar activisten nodig om dingen duidelijk te maken, maar de echte veranderingen komen meestal van de mensen die iedere ochtend naar hun werk gaan.

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!